



*We are all called to do
Not extraordinary things
But very ordinary things
With an extraordinary love
That flows from the heart of God*

- Jean Vanier -

Wij zijn verdrietig dat wij veel te vroeg uit ons midden hebben moeten laten gaan,
mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder,
(schoon)dochter, (schoon)zus, en tante

Ans van Keulen

* Rhenen, 18 november 1966

† Velsbroek, 25 november 2015

Stefan Fokkink
Jan-Willem
Ide

Jan en Lineke van Keulen

Familie van Keulen
Familie Fokkink

Fregat 17
1991 MA Velsbroek

Ans is nu nog bij ons thuis. Deze dagen willen wij liever zoveel mogelijk in familiekring doorbrengen. Eventueel bezoek graag na telefonisch overleg.

Op zondag 29 november is er bij de Arkgemeenschap in de kapel van klooster Euphrasia, Dennenweg 8 te Bloemendaal van 15.00 uur tot ca. 16.00 uur een wake. Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren tot 17.00 uur.

Op maandag 30 november om 11.30 uur gaan wij het leven van Ans vieren in de Dorpskerk Santpoort-Noord aan de Burgemeester Enschedelaan 67. Aansluitend zullen wij Ans naar haar laatste rustplaats begeleiden op de Kloosterbegraafplaats Euphrasia, Dennenweg te Bloemendaal.

Na de begrafenis bent u welkom bij de Arkgemeenschap in Euphrasia.